



Beste Exers,



Roeselare .. /03/2026

De datum was reeds medegedeeld, **dinsdag 28 april '26**. Hier volgt dan de eigenlijke uitnodiging. Wie vanuit Roeselare wil vertrekken of meerijden met iemand anders komt om 13u15 naar de parking van De Hallen Diksmuidesteeweg 400 in Roeselare. *Opgepast: niet naar de parking van De Veiling.*

- Wij vertrekken daar stipt om 13u30.
- Om 14u30 begint ons bezoek aan openluchtmuseum **Mildredaplein 1B te Izenberge (Alveringem)**.
- Wij starten daar met koffie en taart.



Daarna krijgen wij een geleid bezoek aan het museum met gids.

- Rond 17u30 vertrekken wij naar de **Donkerstraat 13 in Westvleteren**.

Daar wacht ons heel wat lekkers, droog of nat, om de inwendige mens te versterken. (Wie daar echt behoefte aan heeft kan zelfs nog, geheel vrijblijvend, intreden in de Sint Sixtusabdij).

Wij kunnen 'in de vrede' o.a. genieten van het volgende:



(Of iets minder 'Geestelijk')



Ter plaatse mogen wij zelf kiezen uit de heerlijke boterhammen met naar keuze: Kaas; Hesp; Paté; Potjesvlees of Bolle beef.

Hierbij krijgen wij nog Sla; Komkommer; Tomaatjes; Ajuintjes; Worteltjes; Knolselder; Courgettereepjes; Peterselie en Vinaigrette geserveerd.

Voor alles wat hierboven beschreven staat vragen wij slechts de ronde som van € 30.

En dit dankzij een duitje uit onze kas.

De betaling, die tevens de inschrijving is, gebeurt enkel bij Luc Boone,

op rekening BE45 9730 0561 2189 van OUD-LERAARSBOND 'DE EXERS', met vermelding: 'Halve-daguitstap 28 april 2026', ten laatste op vrijdag 18 april '26.

Wij zijn nog bezig met twee activiteiten voor in het najaar. Er zijn echter wat problemen met de data waarop die plaats kunnen vinden.

Wij bespreken dit zo rap mogelijk en zullen jullie daarvan ook op de hoogte brengen.

Hou dus jullie mailbox in het oog.

Vriendelijke groeten,

De gangmakers: Luc Boone, Christine Bentein, Norbert Claeys, Olga Velle en Willem Wyffels.